

Lezingenserie in de Ontmoetingskerk

Van najaar 2020 tot voorjaar 2021 geeft Prof. dr. Willem J. Ouweneel een serie lezingen over het verleden, heden en de toekomst van Israël.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door stichting Woord voor Waddinxveen en vinden plaats in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde 3). Vrijdag 18 september vindt de eerste van acht lezingen plaats. Het zal dan gaan over het ontstaan van Israël. De toegang is vrij. De kerkzaal gaat open om 19.30 uur. Om 20:00 uur wordt de avond begonnen met zang, waarna Willem Ouweneel een lezing houdt. Halverwege de avond vindt een korte koffie- en theepauze plaats met ruimte voor persoonlijke ontmoeting. Ook kunnen dan schriftelijke vragen worden genoteerd, die na de pauze door de professor worden behandeld. Rond de klok van tien wordt de bijeenkomst afgesloten. De actuele regelgeving m.b.t. Covid-19 wordt steeds in acht genomen.

Datum Onderwerp

18-09-2020 Het ontstaan van Israël
16-10-2020 Verbonden en beloften
13-11-2020 Jezus en de Joden
15-01-2020 Israël en de kerk
12-02-2021 Israël in de NT profetieën
12-03-2021 Het lijden van Israël
09-04-2021 De staat Israël
07-05-2021 De toekomst van Israël

Achteraf komen de opnamen ook beschikbaar op het Youtube kanaal van Hart voor Waddinxveen " [Verleden, heden en toekomst van Israël](#) "